

# de Volkskrant

Naar Ajax – Tottenham Hotspur keken woensdag bij Veronica en Ziggo in totaal 5,4 miljoen mensen, een record voor een Nederlandse club. Dat zegt iets over de populariteit van voetbal en het grote verlangen naar successen. Het zegt ook iets over het Ajax van nu, een ploeg die hoop en optimisme uitstraalt en waarin jong en oud samenkomen, en wit, zwart en getint. Ajax wekt een grote mate van sympathie op. Bijna zou ik hier het woord ‘verbinden’ gebruiken.

## Gespreksvragen

- De voetballers van Ajax beleven duidelijk veel plezier aan het voetballen *en* ze hebben ook oog voor elkaar binnen het team. Daar kunnen veel oudere sporters nog wat van leren. Zouden ouderen binnen de kerk ook kunnen leren van jonge gemeenteleden?
- De schrijver van dit artikel denkt dat het Ajax van nu bijna kan ‘verbinden’. Kunnen wij als gemeente iets leren van het Ajax van nu?

Op de andere kant staat nog een vraag 😊

De foto bij Albert Heijn toont precies waarom Ajax zo geliefd is geworden



de lol in de Appie, de onbevangenheid, het gebrek aan sterallures en cynisme, de eenvoud.

- In 1 Korintiërs 9 zegt Paulus dit: En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

**Wat zegt dit bijbelgedeelte over onze taak als christen?**

**Hoe kunnen wij ons (lichaam) dienstbaar maken?**

**En voor wie willen we dienstbaar zijn?**